

BEVRIJDING

Op 5 mei was het 79 jaar geleden dat ons gehele land bevrijd werd van de Duitsers. Het is een mensenleeftijd geleden inmiddels. We moeten blijven gedenken en herinneren, dat is belangrijk, maar wat gedenken we intussen? Gisteren zag ik André van Duin op tv. Hij refereerde aan zijn toespraak, die hij een paar jaar geleden hield op de officiële dodenherdenking op de Dam op 4 mei. Hij vertelde dat hij nooit naar de herdenking op de Dam ging, maar altijd bij de herdenking was bij het Homomonument.

Het Homomonument is een gedenkteken op de Westermarkt, gelegen tussen de Westerkerk en de Keizersgracht in de binnenstad van Amsterdam. Het monument werd onthuld op 5

september 1987 en bestaat uit drie roze, granieten driehoeken, die zodanig zijn neergelegd dat ze samen een grote driehoek vormen. Het dient ter herdenking van alle homoseksuele mannen en vrouwen die zijn vervolgd vanwege hun geaardheid en hen te inspireren en te steunen in hun strijd voor erkenning, en tegen onderdrukking en discriminatie. Een van de driehoeken, in roze graniet, ligt tegen de kade van de Keizersgracht en hangt voor een deel boven het water. Tijdens de Tweede Wereldoorlog was de roze driehoek het teken dat homoseksuelen in concentratiekampen moesten dragen.

Ook vertelde hij, dat leden van de LHBTQ+ gemeenschap tot voor enkele jaren niet officieel welkom waren bij de herdenking op 4 mei.

Dat schokte mij! En ik moest denken aan de uitvinder van de Enigmamachine, de Engelsman Alan Turing. De Enigmamachine was een decodeermachine, die in de oorlog ontelbare gecodeerde berichten van de Duitsers heeft onderschept en daardoor vele levens heeft gered. Daarvoor werd hij geëerd na de oorlog en ontving hij vele onderscheidingen. Echter Alan Turing was homoseksueel en toen ontdekt werd dat hij een relatie met een man had, viel hij in ongenade. Op 41-jarige leeftijd stierf hij, naar men zegt door zelfdoding. Zeker



is, dat hij allerlei behandelingen moest ondergaan om te 'gezen' van zijn geaardheid. Hij kon kiezen tussen chemische castratie of gevangenisstraf. Hij koos voor het eerste. Pas in 2009 bood de Engelse regering verontschuldiging aan, de behandeling werd als abominabel bestempeld en er volgde eerherstel. Alan Turing staat nu zelfs afgebeeld op het 50-pondbiljet. Pas in 1967 was in Engeland homoseksualiteit niet meer strafbaar.

En nu is het 2024. Discriminatoire uitingen zijn met 30% toegenomen. Niet alleen naar leden van de LHBTQ gemeenschap, maar ook naar Joden.

Antisemitisme viert weer hoogtij. De onverdraagzaamheid in het algemeen viert hoogtij!

En toen was er een landelijke bijeenkomst van de missionaire parochiebeweging. Daar heeft Mgr. Eijk in een preek velen geschokt met zijn woorden. Katholieken worden gezien als wappies, ze moeten echter strijden tegen de lhbtq+theorie. 'Katholieke parochies moeten mensen bevrijden uit de dwangbuis van de publieke opinie', met name als het gaat over de 'lhbt+-theorie'. Zijn woorden stotten bij velen op onbegrip en emoties. 'Ik ben jankend naar de gang gegaan.'

Bij de presentatie van zijn boek 'Band van de liefde' in Polen, zei hij desgevraagd over het zegenen van homostellen, waarvoor de paus min of meer groen licht heeft gegeven, het volgende: 'We hebben als (Nederlandse) bisschoppen gezegd: je kunt een individu zegenen, zelfs een zondaar. Dat hebben we altijd gedaan, dat is niets nieuws', 'Het hangt er echter vanaf op welke wijze je voor hem of haar bidt. We hebben voorgesteld: bid dat deze persoon de objectieve wil van God met zijn leven zal ontdekken en daarin mag groeien.' Daarmee bedoelt Eijk dat homoseksuelen zich dienen te onthouden van seksuele handelingen.

Is dat hoe wij als katholieke kerk missionair willen zijn? We geloven toch, dat voor Jezus iedereen erbij hoorde? Dat niemand uitgesloten wordt? Gelukkig kunnen wij als Norbertusparochie op 26 mei de regenboogvlag uithangen bij de Petruskerk in Lelystad. Dan wordt daar voor het eerst, nadat enkele jaren in de Ontmoetingskerk van de PKN gevierd werd, de Roze viering gehouden. Aanvang 16.00 uur

Laten we ons bevrijden van discriminatie. Laten we ware christenen durven zijn, die de naastenliefde hoog in het vaandel hebben staan en al onze broeders en zusters, wie of wat ze ook zijn omarmen. Daarbij respecterend de manier waarop zij in liefde met elkaar willen leven!

Anne-Marie Swater

